

Bij aankoop verhaal de lamp kado

Lampje, de assistent van uitvinder Williy Wortel uit de Donald Duck is de enige lamp die kan praten. Jammer, want als de oude lamp van het Halfvasten uit Cortenoever kon praten dan had hij ongetwijfeld ontroerende of sterke verhalen te melden.

Diegene bij wie na het horen van de naam Halfvasten geen lampje gaat branden kunnen door het lezen van de historische samenvatting hun licht opsteken. Al in de zeventiende eeuw was Halfvasten een combinatie van boerderij, laad- en losplaats van goederen die via de IJssel werden vervoerd en herberg. In 1878 stopt de herbergfunctie en in 1956 gaat de boerderij over in handen van Joop Wassink, die met Mien Alderkamp trouwt. Mien overlijdt in 1993 en Joop in 2013 (In de nacht dat Joop overlijdt brak de majestueuze wilg naast de boerderij in tweeën.)

Toen kwam het project "Ruimte voor de rivier" voor meer waterveiligheid. Dit gaat gepaard met grootscheepse dijkverleggingen en de sloop van diverse binnendijkse bedrijven

en woningen. Voorafgaand aan de sloop van Halfvasten heeft de Stichting IJsselhoeven bouwhistorisch onderzoek gedaan en werd in het weekend van 12, 13 en 14 september j.l. een groots opgezet festival gehouden. De ouderwetse lamp die heel lang in de woonkamer hing, tot na het overlijden van Joop, is tijdens het festival gebruikt bij een toneelscene met drinkende schippers (zie foto). Tijdens de sloop heeft Jan Loonstra de lamp uit het puin gered en weer in elkaar gezet. Als lamp hoeft je geen topdesign te hebben om bijzonder te zijn. Aan deze historische lamp kleven zoveel verhalen dat we u uitdagen om deze lamp op de veiling te kopen en deze verhalen door te vertellen.

